

SCENE 9

VIOLETS STUE. VIOLET, JUDY og DORALEE sidder i sofaen og bliver skæve. Sofabordet roder med mad og drikkevarer. Pigerne er oppe at køre.

JUDY

(Griner)

Har du truet ham med en pistol?

DORALEE

(Griner)

Jeg fik ham lige her/med den her

(DORALEE åbner sin taske, viser dem pistolen, som JUDY tager og vifter med. De skriger alle, hvorpå de hviner af latter.)

Bang, bang, bang...

(Griner)

JUDY

Det er søreme god...

(Inhalerer)

Pot. Hvad var det nu, den hed?

VIOLET

Maui Wowie.

JUDY

Jeg elsker den. Maui Wowie.

Skyder du egentlig dyr med den her?

DORALEE

Nej, jeg har den bare altid med i tasken for så er Dwayne ikke så bekymret når han ikke er sammen med mig

(Judy og Violet Griner)

VIOLET

Jeg forstår simpelthen ikke mænd...

Hvorfor overhovedet gå ud i skoven og skyde dyr?

Små søde dyr som Stampe, Bambi ...

JUDY, VIOLET & DORALEE

... Og Chip og Chap

VIOLET

Jeg elsker eventyr

(Spiser saltstænger meget overdrevet)

DORALEE

Ved I hvad jeg vil gøre ved Mr. Hart?

Jeg vil tag min Lasso (*imiterer at hun gør det*) og så vil jeg gi' ham en lærestreg
(*Alle griner*)

JUDY

Jeg kan ikke mærke mine læber.

VIOLET & DORALEE

Du er skæv.

JUDY

Er jeg skæv?

VIOLET & DORALEE

Ja! Du er skæv.

JUDY

(*Stirrer på pistolen*)

Ej, ved I hvad. Jeg har lige forestillet mig det sjoveste billede, af mig i et billede, ...

Så, så jeg mig selv se billedet af mig selv, der så mig selv. I billedet. For mit indre blik.

(*Hun rører DORALEEs bryst*)

Er de ægte?

(*De to kvinder stirrer på hende*)

DORALEE

Så ægte som håret på mit hoved.

Violet

Hvad var det et billede af?

JUDY

Hvilket billede?

VIOLET & DORALEE

Det for dit indre blik?

JUDY

Nå ja. Jeg så det her billede af Mr. Hart... og ...

#7 – Dance of Death

(*Musikken begynder mens JUDY aer pistolen og stuen forvandles til en fornem 1940'er film noir natklub "Judy's Joint".*)